

Jaargang 3 nummer 12  
december 2015

# DE MANTTEL



## Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Toekomst van onze parochie
- 5** Van het bestuur
- 6** Kerstmis
- 7** Kerstherinneringen
- 8** Uit de parochie
- 10** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 19** Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 20** Interview met makers Martinus-app
- 21** De parochie uit
- 22** Jongerennieuws  
Kinderpagina
- 24** Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

Dit parochieblad is gewijd aan de Advent en Kerstmis. Maar vergeeft u het mij, als ik niet in kerststemming ben? Als ik niet schrijf over verwachting, hoop en vrede? Over het kind dat ons redden zal?

De aanslagen in Parijs hebben ons met onze neus op de feiten gedrukt. We leven niet in een vreedzame wereld. Al het geweld, de haat, het verdriet en de angst, hebben we redelijk op afstand kunnen houden. Het hoort niet bij ons, maar ver weg, bijvoorbeeld in Syrië, waar het leven écht niet meer veilig is voor de gemiddelde burger zoals u en ik. En wat daar dagelijks gebeurt, terreur, angst, aanslagen, is nu ons veilige Europa binnengeslopen. We zijn opgeschrikt door de tomeloze haat die ervoor zorgde dat onschuldigen bruto zijn vermoord. Wie kán het mij kwalijk nemen als ik skeptisch ben over het kerstgevoel van vrede?

Maar ergens blijft er altijd een sprankje hoop gloeien en dat geldt ook voor mij. Want ik kan niet geloven dat de mensheid slecht is, ik kan niet geloven dat wij geboren zijn voor haat en geweld. En ja, wie gelooft in het goede in de mens moet in deze donkere tijden wel dubbel hard zijn best doen om die kleine vonkjes te laten schijnen. Maar waarom ook niet? Dat kan toch?

Ik wens ons toe dat wij samen al die sprankjes hoop aan kunnen wakkeren tot een groot licht van vrede.

*Wat zeg je eigenlijk  
als je iemand een goed jaar wenst?  
Wens je  
gezondheid,  
vrijheid,  
liefde,  
geluk,  
veel geld,  
veel vrienden,  
misschien wel Gods zegen?  
Wat zeg je eigenlijk  
als je iemand een goed jaar wenst  
en meteen weer overgaat  
tot de orde van de dag?*

*Tanneke Mol*

## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 8 januari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [amhhemmen@gmail.com](mailto:amhhemmen@gmail.com).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Woord van de pastoor: "Zal er ooit een dag van vrede...?"

*Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, waar geen pijn meer wordt geleden, en het leven nieuw zal zijn?*

Een prachtig adventslied van Henk Jongerius nodigt ons mensen, en zeker ons als christenen, uit om te werken aan vrede. Hoe duidelijk is die roep nu we in 2015 terugkijken op economische problemen in onze eigen omgeving, de aanslagen in Parijs, vluchtelingenstromen naar Europa, ontstaan door oorlog en geweld... Vrede is soms heel ver te zoeken. En toch... we mogen blijven hopen, dromen en werken aan die vrede! Eeuwenlang hebben mensen uitgezien naar de Messias, die licht brengt in duisternis, redding uit de nood. In de advent zien wij volop uit naar die Redder, die met Kerstmis geboren wordt: "zal een Kind ons komen redden, dat het licht der wereld is!".

Dat Kerstkind wil ons uitnodigen om de vrede, de redding, de toekomst die Hij brengt, mogelijk te maken. In deze tijd zeker de moeite waard om bij stil te staan. Ook hier in onze parochie, want wat doen wij als er vluchtelingen in Cuijk opgevangen worden? Blijven we achterover leunen, leveren we commentaar, of steken we onze handen uit de mouwen om deze mensen op de vlucht, een thuis te bieden in onze gemeenschap?

Eén van de jongeren uit ons bisdom zei het met de volgende woorden: "Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook voor een a/Ander!" Durven wij in Cuijk de uitdaging aan te gaan om er samen als gemeenschap te zijn voor die ander? Komen we in beweging en heten we ook de vreemdeling in ons midden welkom? Het is een van de werken van barmhartigheid die Jezus ons aanreikt om als christen waar te maken: "Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen... Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan." (Matteüs 25,35.40) Kunnen wij dat ook waar maken als deze vraag bij ons terecht komt?

Ik ben van mening dat ons als parochie H. Martinus, samen met andere geloofsrichtingen en ook als gemeente Cuijk een uitdaging te wachten staat om, als het nodig is, vluchtelingen in ons midden welkom te heten en ons in te zetten voor hun welzijn, zoals we dat ook proberen voor de mensen binnen onze eigen gemeenschap.



Pastoor Theo Lamers

Dan wordt de droom van de Advent een werkelijkheid in ons midden. "Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt, tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt".

Een mooie Adventstijd  
en alvast een Zalig Kerstfeest,

pastoor Theo Lamers

### Zal er ooit een dag van vrede

tekst: H. Jongerius

Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen,  
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn,  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt,  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is,  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is,  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.





## “Een nieuwe mantel voor Martinus”, toekomst voor onze parochie

Zoals u intussen wel gehoord of gelezen zult hebben heeft het bestuur van onze parochie een voorlopige toekomstvisie gepresenteerd. Deze nieuwe visie is nodig omdat door sterk teruglopende aantallen parochianen, kerkbezoekers, vrijwilligers, pastores en financiële middelen het voortbestaan van de parochie in het geding is. Zouden we hier niet op inspelen dan zou onze parochie binnen niet al te lange tijd niet meer kunnen bestaan.



Piet van de Koolwijk,  
vice-voorzitter

Rekening houdend met deze wat donkere wolken, willen we áán en mét onze parochianen toekomst bieden. Een toekomst die zoveel mogelijk bestendig is en een basis biedt om onze parochie te kunnen laten voortbestaan. In onze ogen kan dit helaas niet zonder ingrijpende maatregelen. Maatregelen die nieuwe kansen bieden maar ook pijn zullen doen.

Nu moeten we niet in paniek raken, want door de eeuwen heen is dit geen nieuw verschijnsel. Meermalen zijn soortgelijke omstandigheden aanleiding geweest om de kerk en in ons geval de Martinusparochie, een nieuwe mantel te geven. Een mantel die (veel) te ruim is geworden. Zowel op pastoraal als op materieel gebied zal deze op maat moeten worden gemaakt. We streven daarbij naar een vorm die past bij wat onze parochianen zingeving biedt en waarbij de mantel niet alleen óm maar als last ook óp hun schouders kan worden genomen. We nodigen u daarbij graag uit om daarover mee te denken.

De contactgroepen, personen die zich daarvoor in de enquête eerder al speciaal hadden aangemeld en de liturgiegroepen hebben dat al gedaan. Parochianen die dat nog willen doen worden daarvoor in een speciale bijeenkomst uitgenodigd.

In het pastorale deel wordt een kader geschetst dat de bestaande waarden respecteert en tevens inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Dit is voor het bestuur een belangrijke rode draad, want we willen kerk zijn voor alle parochianen. Welke zingeving kan aan de parochianen worden geboden en welke nieuwe plaats heeft de parochie in de samenleving?

Bij de beantwoording van deze vragen is één ding zeker: zonder betrokkenheid en inzet van parochianen kan de parochie niet bestaan. Zoals we dank verschuldigd zijn voor de bijdrage van vrijwilligers tot nu toe, zo hopen we op een actieve rol van vrijwilligers in de toekomst.

De veranderingen op pastoraal gebied zullen zich langs drie lijnen ontwikkelen. De eerste lijn is het kernprogramma, d.w.z. de meer traditionele taken binnen de parochie: zo lang mogelijk zal het aanbod worden gedaan voor sacramentenbediening

ter plaatse; waar mogelijk worden over de grenzen van geloofsgemeenschappen heen krachten en initiatieven gebundeld en gestimuleerd; op gebied van liturgie en catechese wordt in de parochie een breder aanbod ontwikkeld voor alle leeftijden en belevingen. Dit om te bouwen aan een gemeenschap van 0-99+.

De tweede lijn is de pastorale nabijheid. Dit is het kernbegrip voor de wijze waarop de plaatselijke gemeenschappen uitdrukking willen en kunnen geven aan het lidmaatschap van de parochie, ten dienste van het “er voor elkaar zijn”: we willen blijven werken aan een gemeenschap van ontmoeting en nabijheid op kernmomenten in het leven en de dagelijkse situatie; waar mogelijk willen we gelovigen en vrijwilligers opleiden en toerusten om - over de grenzen van de geloofsgemeenschap heen - te werken aan gemeenschapsopbouw, om te bouwen aan een kerk die verbindt en haar deuren opent.

De derde lijn is het innovatief pastoraat. Dit omvat experimenten en verkenningen met het oog op gemeenschapsvorming, groei of vernieuwing van de parochie en hun maatschappelijke relevantie: van harte, en al of niet in de vorm van projecten, willen we nieuwe initiatieven ondersteunen die de interne, lokale en parochie-brede gemeenschap bevorderen, alsook initiatieven die de deuren van de kerk en parochiegemeenschap naar buiten toe openen. Denk daarbij aan eigentijdse vormen van bezinning, liturgie en verdieping; nieuwe diaconale initiatieven om mee te werken aan de zorg voor de kwetsbare naasten.

Op diverse onderdelen zullen uitvoeringsplannen nodig zijn waarin deze initiatieven vorm zal worden gegeven. Nadat de toekomstvisie is vastgesteld zullen deze stap voor stap worden opgepakt. Niet alleen op pastoraal gebied zijn er wijzigingen aanstaande. Het moge duidelijk zijn dat hiermee nauw verbonden ook op materieel gebied veranderingen aan de orde zullen zijn. In het gebouwenplan van deze toekomstvisie worden wellicht zelfs wel de meest vergaande veranderingen voorgesteld.

Zoals u weet krijgt de St. Jozefkerk in De Valuwe al een andere bestemming. Hiermee wordt de wijk een nieuwe multifunctionele accommodatie geboden, tegelijk blijft daar de mogelijkheid voor het houden van kerkdiensten aanwezig.

Dat is voor het bestuur een belangrijk uitgangspunt. Indien een kerk een andere bestemming krijgt, blijft er voor die geloofsgemeenschap gelegenheid om in het dorp samen te komen. Denk aan de diverse gemeenschapshuizen, waar ook samen gevierd kan worden. In de ogen van het bestuur geldt dat we meer elkáár nodig hebben dan een kerkgebouw. Een kerkgebouw is tenslotte niet de enige plaats waar uitdrukking gegeven kan worden aan het geloof.

In de visie van het bestuur zullen in de nabije toekomst een drietal kerken aan de bestemming worden onttrokken. Dit zijn de kerken in Vianen, in Beers en in Linden. Natuurlijk hadden wij deze kerkgebouwen heel graag willen blijven gebruiken. Maar door de nu al jaren achtereen afnemende financiële middelen worden we gedwongen om deze pijnlijke maatregelen te treffen. En deze drie dorpen zullen dit zeker het meest pijnlijk vinden. Maar zouden we niets doen dan moeten we onze reserves blijven aanspreken en zouden we nog slechts een tental

jaren kunnen blijven bestaan. Deze maatregelen gaan niet onmiddellijk in. Vooralnog blijven de kerkgebouwen nog beschikbaar, maar worden de uitgaven voor onderhoud en exploitatie waar mogelijk drastisch teruggeschoefd. En zoekend naar de herbestemming voor de gebouwen, willen we de gebouwen zelf zoveel mogelijk in de huidige staat laten voortbestaan. In ieder geval geldt dit voor de kerken die een monument zijn. Niet slopen, maar de historisch waardevolle bouwwerken gekoppeld aan de markante plaats, willen we behouden. Welke toekomstige bestemming de gebouwen dan ook zullen krijgen, hiermee zal rekening moeten worden gehouden. Wetend dat dit niet de meest reële verwachting is, want we denken dat de inkomsten dit jaar weer zullen dalen, kunnen we toch niet anders zeggen dan dat alleen een stijgende financiële bijdrage van parochianen het tij nog kan keren. We denken dan natuurlijk vooral aan de kerkbalans. De twee kerken die (vooralnog) in gebruik kunnen blijven zijn de kerk in Cuijk-centrum en de kerk inclusief grot, in Katwijk. De kerk in Cuijk omdat het de moeder van alle andere kerken in de parochie is en de kerk/grot in Katwijk omdat die een bedevaartfunctie heeft. Het bestuur en het pas-

torale team voelen en delen met vele medeparochianen de pijn van teruglopend kerkbezoek, een dalend aantal parochianen, de verslechterde financiële situatie en het dalend aantal voor-gangers. Waar we natuurlijk het liefst alle kerken open zouden houden, dringt het besef zich op dat dit onmogelijk is.

Maar met de sluiting van kerken zal de parochie zeker niet verdwijnen uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Pastoraal en materieel zullen we samen met de parochianen nieuwe wegen inslaan om op een andere manier dan voorheen samen te komen, te vieren en een nieuwe toekomst op te bouwen. Dit geeft ook het grote belang van de contactgroepen aan, maar niet alleen van de contactgroepen, want het kan niet anders dan samen met ieder die daaraan een bijdrage wil leveren aan een nieuwe toekomst te bouwen.

Wij hopen dat we op u kunnen rekenen.

Namens het parochiebestuur,  
Piet van de Koolwijk, vice-voorzitter.

## Van het kerkbestuur

### Kerkbalans 2015

Het grootste gedeelte van 2015 ligt weer achter ons. Dit betekent ook dat de Aktie Kerkbalans voor 2015 ons een eerste inzicht geeft in de resultaten.

Bij voorbaat willen wij de vele gevers van harte danken voor hun bijdrage. Zoals we in januari al meldden is de bijdrage tussen 2012 en 2014 fors gedaald. In de tabel hieronder ziet u dat deze daling bijna € 30.000,- is.

	Totaal 2012	Totaal 2013	Totaal 2014
Martinus, Cuijk	€ 56.134	€ 52.138	€ 55.222
Jozef, Cuijk	€ 23.332	€ 20.223	€ 18.800
Lambertus, Beers	€ 22.581	€ 15.602	€ 6.314
Antonius, Vianen	€ 10.805	€ 9.440	€ 7.629
Martinus, Katwijk	€ 2.933	€ 3.097	€ 4.070
Agatha, St. Agatha	€ 6.066	€ 3.905	€ 2.262
Lambertus Linden	€ 3.413	€ 73	€ 1.568
<b>Totaal</b>	<b>€ 125.264</b>	<b>€ 104.478</b>	<b>€ 95.865</b>

Onze parochie kan vooral bestaan en zorg dragen voor kerken en pastoraat door de inkomsten in de kerkbijdrage. Bij de daling hiervan, en zeker door de grote daling in 2013 en 2014, betekent dit dat het bestuur beslissingen moet gaan nemen over uitgaven en investeringen die niet meer gedaan kunnen worden.

Hiervoor is het bestuur een toekomstvisie aan het ontwikkelen: "Een nieuwe mantel voor Martinus".

### Voor 2015 zien we opnieuw een daling

We lopen op dit moment dus ruim € 6.000,- achter op vorig jaar. In november en december moet een bedrag van ruim € 20.000,- aan Kerkbijdrage worden ontvangen om gelijk te blijven met 2015.

Hieronder ziet u de stand tussen oktober 2014 en oktober 2015.

	t/m okt. 2014	t/m okt. 2015	Vershil
Martinus, Cuijk	€ 44.305	€ 42.954	€ -1.351
Jozef, Cuijk	€ 18.476	€ 16.745	€ -1.731
Lambertus, Beers	€ 4.581	€ 4.980	€ 399
Antonius, Vianen	€ 6.724	€ 4.702	€ -2.022
Martinus, Katwijk	€ 2.948	€ 2.241	€ -707
Agatha, St. Agatha	€ 2.133	€ 1.593	€ -540
Lambertus Linden	€ 1.294	€ 940	€ -354
<b>Totaal</b>	<b>€ 80.361</b>	<b>€ 74.155</b>	<b>€ -6.306</b>

Voor 2015 zou het geweldig zijn als we de inkomsten in de Kerkbijdrage zouden kunnen stabiliseren en wellicht wat kunnen verhogen om de grote daling van de afgelopen jaren op te gaan vangen. Beslissingen voor de toekomst rond behoud en instandhouding van kerkgebouwen en pastoraat zijn mede afhankelijk van de inkomsten van de Kerkbijdrage. Met uw bijdrage bepaalt u dus mede de toekomst! Mogen wij in deze laatste maand van het jaar nog een beroep op u doen?

Tot slot willen wij u nog attenderen op de mogelijkheid om een onderhandse overeenkomst met de parochie af te sluiten over uw bijdragen. Hierdoor kunt u uw bijdrage voor 100% bij de belastingdienst in mindering brengen! Een voordeel voor u, waar wellicht ook de parochie van mee mag profiteren. Informatie en voorbeelden hiervan vindt u op de website van de parochie ([www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)) of kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat.

Wij willen u bij voorbaat heel hartelijk danken voor uw medewerking.

Namens het parochiebestuur,  
*Ger Langen, penningmeester*

Kerstmis 2015, een Kerstfeest in onzekere en roerige tijden. In het Midden Oosten een uitzichtloze, onoverzichtelijke en zich alsmaar uitbreidende burgeroorlog, gepaard gaand met niemand- en nietsontziend geweld tegen weerloze burgers, met duizenden slachtoffers als gevolg. Een oorlog die een ongekende vluchtelingenstroom richting West-Europa op gang heeft gebracht. Een stroom vluchtelingen waar wij ons geen raad mee weten. Het brengt ons in onzekerheid en twijfel, we weten niet waar dit heen gaat en hoe dit eindigt.

Daarnaast ook onzekerheid voor een toenemend aantal mensen onder ons dat te maken heeft met stille armoede en afhankelijk is van de Voedselbank, het Leger des Heils, de Vincentiusvereniging of andere caritatieve instellingen.

In deze tijden vieren wij dit jaar de geboorte van het Kind, onze grote Inspirator die tweeduizend jaar geleden ons Zijn boodschap bracht met de oplossingen voor al deze problemen. Laten wij daarom met Zijn boodschap in gedachte deze problemen niet zien als een gevaar, als een aanval op onze verworven zekerheden, maar als een uitdaging om zo tot een aanvaardbare oplossing te komen. En laten we, ieder op zijn manier, speciaal in deze Kersttijd proberen onze medemensen die in stille armoede leven tot steun te zijn. Zo kunnen wij dan zelf een nog fijner en vreedzamer Kerstfeest vieren.

***De pastoor, de andere leden van het pastorale team en het bestuur van de parochie H. Martinus wensen u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig en vooral gezond 2016.***

Antoon Janssen, secretaris

## Kerstmis

### De geschiedenis

**De geschiedenis van 'Stille Nacht, Heilige Nacht'.** Geen kerstlied is zo populair als 'Stille Nacht'. Het lied heeft zelfs de status van 'immaterieel werelderfgoed' van UNESCO gekregen.

De geestelijke vaders van dit lied zijn de dichter Joseph Mohr en de componist Franz Xavier Gruber, beiden van zeer nederige komaf. Mohr was in 1792 in Salzburg geboren als onechte zoon van een naaister en een gedeserteerde soldaat. Gruber (1787) was de zoon van een arme linnenwever uit het noorden van Oostenrijk. Hij was dorpsonderwijzer en organist en kon lange tijd het hoofd maar net boven water houden. Pas op latere leeftijd kon hij in Hallein als zelfstandig kerk- en stadsmusicus een beter belegde boterham verdienen.

Beiden kwamen elkaar beroepsmatig tegen in het plaatsje Oberndorf, waar de één hulppastoor van de Sankt Nikola Kirche was en de ander organist en onderwijzer. Mohr had in dat jaar al een gedicht geschreven met de titel 'Stille Nacht'. Op de ochtend van 24 december van 1818 gaf hij de tekst aan Gruber, met het verzoek er een

'eenvoudige tweestemmig lied met gitaarbegeleiding' van te maken.

Gruber ging die middag nog aan het werk en kon

's avonds al zijn compositie aan Mohr overhandigen.



Het lied werd diezelfde avond nog uitgevoerd tijdens de kerstnachtmis. Gruber zong de bovenstem, Mohr, een getalenteerd amateurmusicus, zong de onderstem en nam ook de gitaarpartij voor zijn rekening. Over de eenvoud van het lied doen veel romantische verhalen de ronde. Het zou te maken hebben met het feit dat het orgel van de arme parochiekerk weer eens kapot was en er geen geld was om het te restaureren. Noodgedwongen moest het dan maar een lied met gitaarbegeleiding worden, om toch iets te kunnen zingen.



De reden is veel simpeler. ‘Stille Nacht’ moest een kerstlied worden dat niet alleen in de kerk, maar ook in huiselijke kring gezongen moest kunnen worden. Gruber schreef het lied daarom in de stijl van de Oostenrijkse volksmuziek van die tijd, met twee stemmen en gitaar, in die tijd een gebruikelijk huisinstrument in het hele Alpengebied.

De bekendheid van het lied groeide maar heel langzaam en bleef lange tijd beperkt tot Salzburg en omgeving en, vanwege een bevriende organist en orgelbouwer van Gruber, in het Tiroler Zillertal. Het was uiteindelijk de muzikale familie Strasser die het lied wereldfaam bracht. Deze familie was, net als de later bekende familie Von Trapp uit ‘The Sound of Music’, beroemd en gaf concerten door heel Europa en zelfs in Amerika. ‘Stille Nacht’ was één van hun evergreens en werd overal met applaus, maar ook met ontroering ontvangen.

De namen van de makers waren toen al lang vergeten en werden pas later weer tevoorschijn gehaald. Zo groeide ‘Stille Nacht’ in enkele decennia uit tot het meest geliefde kerstlied van de wereld, een positie die het tot op de dag van vandaag heeft weten te behouden.

## Een witte Kerst

*Een kerstverhaal van Godfried Bomans*

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bel-len, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen.

Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.” Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, “we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.”

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen aflieten, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere avonden.” En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.

## Kerstherinneringen

### Mijn kerstherinnering

In mijn herinnering was het altijd koud met Kerstmis. Als oudste mocht ik met mijn vader mee naar de nachtmis. Hij was organist en moest dus vroeg in de kerk zijn. De nachtmis begon om 4.00 uur. Het was een half uur lopen dus om 3.00 uur vertrekken. ‘s Avonds vroeg naar bed, om 2.00 uur opstaan, aankleden en dan zachtjes weg, niet

eten, alleen een klein slokje water, want je moest nuchter zijn voor de communie, en natuurlijk netjes in mijn mooiste jurk (met een lange broek mocht je niet naar de kerk). Ik mocht boven op het koor staan, later werd ik bladluis (het omslaan van bladmuziek) en de registers van het orgel bedienen. Weer later mocht ik meezingen. Zo is mijn liefde voor het koor ontwikkeld.

Na de Kerstviering met 3 heren en 2 uur later, wandelden

we naar huis alwaar de kachel brandde, de tafel gedekt stond en mijn moeder druk met het kerstontbijt bezig was. De kaarsjes werden aangestoken en terwijl mijn vader en ik samen op de piano kerstliedjes speelden kwamen de kleintjes in hun peignoirtjes naar beneden.

Het kerstontbijt, met 'n eitje en krentenbrood. Wel werd angstig gekeken naar de kerstboom met echte kaarsjes en een emmer water bij de hand. Terwijl wij de ontbijttafel opruimden en de kleintjes aankleedden kon mijn moeder naar de kerk, want om 10.00 uur moest mijn vader naar de hoogmis en ik mocht mee.

's Middags deden we samen spelletjes, dan was het niet altijd vrede op aarde, en kregen we allen een taak voor het bereiden van het kerstdiner. De kleintjes prikten en kleurden de menukaartjes, de wat groteren hielpen mee in de keuken en dekten de tafel. Na het opruimen mochten we nog even opblijven, werd er een kerstverhaal verteld, kregen we limonade met een kerstkransje en dan moe en voldaan met een kruik naar bed. De volgende dag om 10.00 uur gingen ook de kleintjes mee naar de kerk, kerstliedjes zingen en stalletje kijken. 's Middags samen wandelen of schaatsen. Kerstmis vierde je samen met je familie, uitgaan was uit den boze, maar dat deed je ook niet op zulke dagen. Ik kijk altijd met een warm gevoel terug en koester deze herinnering. Ook de menukaartjes circuleren nog altijd in onze familie.

Ria van Kempen



## Kerstmis, 60 jaar geleden

De H. Antonius-Abt-kerk in Nijmegen is wat leeftijd en bouwstijl betreft nagenoeg gelijk aan de H. Martinuskerk in Cuijk. Een verschil valt op. De Martinuskerk heeft twee torens en de Antoniuskerk heeft slechts een toren. Ruim voor aanvang van de kerstviering om 12 uur, de naam nachtmis waardig, liep er een ceremoniemeester in jacquet met sjerp en staf in de kerk, om de talrijke gelovigen ordelijk naar hun plaatsen te begeleiden. De hoogmis was een mis met drie heren en een peloton misdienaars met twee korporaals, die er voor moesten zorgen dat de misdienaars tegelijk hun ceremoniële handelingen zouden uitvoeren. Daarnaast hadden ze hun eigen rituelen.

De hoogmis duurde een uur en de daarop volgende twee missen ieder een half uur. De kerk was rijkelijk verlicht met kaarsen en mede door het grote aantal gelovigen en de dichte koudewerende deuren, viel er tijdens de derde mis meestal wel een vrouw flauw, die na snel naar buiten gedragen te zijn, meteen weer opknapt. Men weet dat flauwvallen aan een lichamelijke omstandigheid, maar nu weet men, dat het waarschijnlijk kwam door een overmatige hoeveelheid zware kooldioxide, die zich onderin de kerk bevond.

In latere jaren werd de nachtmis verrijkt met een half symfonieorkest met koor, om een mis van Mozart ten gehore te brengen. De kerk was toen een dekenale kerk geworden en is nog later opgenomen in de Emmausparochie. De overeenkomst tussen de Antonius- en de Martinuskerk zullen niet alleen de leeftijd en de stijl zijn, maar ook de liturgie en het kerkbezoek.

Of was een nachtmis in Cuijk anders?

Fons Heijnen Linden

## Uit de parochie

### WJD-promo-kaarsen

De jongeren van onze parochie houden een sponsoractie voor de WereldJongerenDagen in Krakau in 2016. In deze donkere dagen verkopen we kaarsen met daarop het logo van de WJD Krakau.

Het is een logo vol betekenis. De rode lijn is een geografische schets van Polen. Daarin staat een kruis, dat symbool staat voor Christus, die de ziel is van de wereldjongerendagen. De gele cirkel toont de positie van Krakau op de kaart van Polen, maar staat ook centraal voor de jeugd/jongeren.

De vlam die uit het kruis komt, is de vlam van de Goddelijke Barmhartigheid en de kleuren herinneren ons aan de afbeelding waarop staat "Jezus, ik vertrouw op U!". De kleuren die gebruikt worden in het logo - blauw,



rood en geel - zijn ook de officiële kleuren van Krakau.

De Kaarsen wij verkrijgbaar in de kerken van onze parochie en kosten € 5,-. Een leuk Sinterklaas of kerstcadeau! U helpt onze jongeren er mee om hun reis naar de WereldJongerenDagen mogelijk te maken. Ze zullen er vast en zeker nog over schrijven en vertellen in onze parochie!

Helpt u mee?!  
Pastoor Theo Lamers



## “Kerst met elkaar”

### Gaudete, de Ghesellen en Creation vieren “Kerst met elkaar”

Op 20 december om 19 uur vindt in de Schouwburg in Cuijk de kerstvoorstelling ‘Kerst met elkaar’ plaats van de Harmonie Gaudete in Domino, toneelvereniging de Ghesellen van St Maerten en Zanggroep Creation. Een unieke samenwerking van drie disciplines die elkaar vinden en mensen weten te binden in het thema rond kerst.

De voorstelling duurt circa anderhalf uur en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden. De opbrengst van de deurcollecte is, na aftrek van kosten, bestemd voor het Rode Kruis dat zich inzet voor hulp aan vluchtelingen.

In een afwisselend programma komen zowel traditionele als moderne kerstliederen voorbij. Zowel de warme sfeer van kerst als de eenzaamheid die mensen, juist ook in die dagen kunnen voelen, worden belicht. Kerst in al haar facetten.

*U bent van harte welkom!*

## ‘Inleiding in de filosofie’

Vraagt u zich ook wel eens af of we de plicht hebben om vluchtelingen te helpen, of God bestaat, of we dieren zijn met een vrije wil? In discussies buitelen de argumenten vaak over elkaar heen. Er bestaat gelukkig een vak dat probeert helderheid te verschaffen in allerlei visies en de blik te verbreden: filosofie.



Wilt u wel eens weten wat filosofie nou is, dan kunt u in de eerste maanden van 2016 een inleiding volgen in het klooster van Sint Agatha. In vijf (maandag)avonden maakt u kennis met filosofie aan de hand van de vragen die Immanuel Kant (1724-1804) als hoofdvragen beschouwde: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens?

Data: 11 januari / 25 januari / 15 februari / 29 februari / 14 maart 2016 (telkens op maandag)  
Tijdsduur: van 20.00 uur tot 22.00 uur.  
Plaats: Kruisherenklooster, Kloosterlaan 24, Sint Agatha  
Docent: Mariëlle Polman  
Kosten: 75 euro, inclusief materiaal

Aanmelden tot 4 december, via een mail naar [info@mariellepolman.nl](mailto:info@mariellepolman.nl) of [info@erfgoedkloosterleven.nl](mailto:info@erfgoedkloosterleven.nl)  
Voor meer informatie: zie [www.mariellepolman.nl](http://www.mariellepolman.nl)

## Kerstmis

Over een paar weken is het Kerstmis. Vanuit de gezamenlijke kerken van Cuijk wordt er, zoals de afgelopen jaren ook gebruikelijk was, weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. We doen dit voor mensen die iets extra's in de decembermaand goed kunnen gebruiken. Veel mensen hebben zelf de mogelijkheid niet om dit te doen. Deze actie willen we als gemeenschap MET elkaar en VOOR elkaar houden.

### Wat kunt u doen:

- (een deel van) uw kerstpakket inleveren op vrijdag 18 december tussen 14.00 - 17.00 uur bij de Sint Jozef kerk in de Valuwe

### OF

- (een deel van) uw kerstpakket inleveren op vrijdag 18 december tussen 19.00 - 21.00 uur bij de Herberg (Markt 1 achter de Protestantse kerk)

### OF

- boodschappen op de genoemde tijdstippen op genoemde adressen brengen. U kunt denken aan houdbare levensmiddelen die goed in een kerstpakket passen, bv. Soep - roomboter - vruchtensappen. Let u er alstublieft goed op dat de artikelen NIET OVER DATUM zijn. Ook verse producten en producten die gekoeld bewaard moeten blijven kunnen niet in de kerstpakketten.

### OF

- artikelen deponeren, zoals hiervoor vermeld. In alle kerken komen hiervoor tijdens de Adventstijd manden te staan. Daarin kunt u deze artikelen deponeren.

Naast deze materiele hulp kunt u ons ook financieel steunen. Van het geld kunnen we stevige dozen kopen voor de pakketten of de kerstbroden die het Merletcollege voor ons bakt. NL67RABO 01774 93 232 o.v.v. kerstpakketten.

Als u iemand kent, die volgens u in aanmerking komt voor een kerstpakket, dat kunt u dit doorgeven bij een van onderstaande namen.

### TENSLOTTE:

- Ook wij hebben altijd VRIJWILLIGERS nodig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van onderstaande personen.

### Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

- Vrijdagmiddag, 18 december: helpen bij inzameling in de St. Jozefkerk
- Zaterdag, 19 december: bij de supermarkten boodschappen inzamelen
- Maandag, 21 december: klaarmaken van de pakketten
- Dinsdag, 22 december: rondbrengen van de pakketten

Renata Huisman - Tine Bongartz - Joke Stange - Hennie van Oort tel. 312164 - Ton Kwant tel. 314922

## Rondom de Martinustoren Cuijk

### Kerkwachten

In de afgelopen weken heeft de kerkwachtgroep haar zomerseizoen afgesloten. De enthousiaste groep kerkwachten maakte het mogelijk dat de Martinuskerk van woensdag tot en met zondag van mei tot en met oktober 's middags open kon zijn. In deze maanden zijn ruim 4800 bezoekers geteld. Mensen die de kerk willen bezichtigen, een kaarsje aan willen steken of gewoon even rustig willen zitten. Met de kazuifeltentoonstelling erbij heeft het vele positieve reacties opgeleverd.

Na de mooie Allerheiligenviering en de Allerzielenviering met de 67 kaarsen voor onze overleden medeparochianen, de kinderknutselmiddag en -viering van Sint Maarten en de zondagsviering met de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino, worden nu langzaam onze ogen gericht op Advent en Kerstmis.

### “Old meets new”

Op derde kerstdag (zondag 27 december, 19.30 uur) willen we op initiatief van Daniel Theunissen, eigenaar van YourFX uit Cuijk, iets nieuws gaan proberen rond het thema “Old meets New”. Met zijn bedrijf wil Daniel een licht- en lasershow geven in de Martinuskerk. We gaan dat doen in kerstfeer en rond de kerstboodschap, onder andere samen met het 17de eeuwse Severijngorgel, zanggroep Creation en er lopen eerste lijntjes naar het Gregoriaanse Herenkoor St. Martinus en zelfs naar de coverband “Tengarraboy” die in de finale zitten van de “Clash of de Coverbands” in Paradiso (waar één van onze jongeren deel van uit maakt). Het belooft een spannende “ontmoeting tussen oud en nieuw” te worden. Let voor verdere informatie op de dag- en weekbladen, de website en onze facebookpagina.

### Matteüspassie

Over de wisseling van oud en nieuw heen, zijn er al voorbereidingen voor de uitvoering van de Matteüspassie op Palmzondag 2016 (20 maart 14.00 uur) door kamerorkest Alveare en het Philips' Philharmonisch koor onder leiding van Sander Teepe. Eerste informatie en de mogelijkheid om kaarten te bestellen vindt u al op [www.mp2016.nl](http://www.mp2016.nl). De entreekaartjes als bijdrage in de onkosten bedragen € 27,50. In het volgend parochieblad leest u meer. We hopen op een volle kerk voor dit prachtige Bachwerk!

Elders in het parochieblad leest u over de Adventsactie en de Voedselpakkettenactie. In de kerk staan het offerblok en de manden gereed om uw gulle gaven in ontvangst te nemen. Ook leest u over de Kerkbijdrage in het parochieblad. Helpt u mee om het bedrag van vorig jaar te bereiken? Samen staan we sterk!

Contactgroep rondom de Martinustoren

## Gerarduskalender 2016

uit Wittern



**elke dag een beetje spirit!**

**op de voorkant:**  
elke dag een spreuk  
om de dag goed  
mee te beginnen

**op de achterkant:**  
moppen  
gedichten  
bezingingsteksten  
puzzels  
informatie

€ 6,75

te koop bij:

*Hij is er weer:  
de nieuwe  
Gerardus-  
kalender.  
Te koop bij:  
Pastorie  
St. Martinus,  
Kerkstraat 10,  
Cuijk.*

### Advent-vespers

In de adventstijd komen we weer op dinsdagen samen om ons voor te bereiden op het feest van Kerstmis. Een moment van bezinning, stilte, gebed, Woord en gezang om stil te staan bij het grote feest dat we gaan vieren. We doen dit als parochie weer samen met de protestantse gemeente. De diensten vinden plaats op dinsdagavond om 19.00 uur in de protestantse kerk op de hoek Grotestraat-de Markt. Viert u mee naar Kerstmis toe?

### Rorate mis: Viering bij kaarslicht

Voor het Tweede Vaticaans concilie bestond er een Votiefmis ter ere van Maria, die vooral op zaterdagen werd gevierd in de Adventstijd. Deze viering had steeds dezelfde teksten en begon met de bekende openingszang “Rorate coeli desuper...” - “Dauwt, hemel, van boven...”. De viering gebeurde met witte gewaden en vaak werden enkel kaarsen als verlichting gebruikt. Met de liturgische vernieuwing werd het accent meer op de verwachting van de komst van de Heer gelegd en verwezen ook de liturgische teksten daarnaar.

Ook wij willen in de Advent samen bij kaarslicht vieren, ons voorbereiden op het Kerstfeest. We zingen “Rorate...”, luisteren naar Gods woord en vieren samen Eucharistie.

Viert u mee?

**Maandag 21 december om 19.00 uur,  
Martinuskerk Cuijk**

### Kerstviering voor Ouderen

De jaarlijkse kerstviering voor Ouderen en zieken vindt in de Martinuskerk plaats op dinsdag 22 december om 10.30 uur. De dienst wordt opgeluisterd door het dameskoor en de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte uitgenodigd!

Werkgroep Ouderen en Zieken

### Terugblik: 40ste-dagviering voor Pastor Kees

Op zondag 11 oktober 2015, is er in de Jozefkerk voor onze Pastor Kees na zijn overlijden (31 augustus) de 40ste-dagviering gehouden.

Zoals U waarschijnlijk weet, voelde pastor Kees zich ook zeer verbonden met de Molukse gemeenschap. Binnen hun gemeenschap wordt traditioneel de 40ste dag na het overlijden gevierd, waarop de ziel van de overledene naar God toe gaat, God mag ontmoeten en bij Hem thuis mag komen. Zo waren we op 11 oktober, de verjaardag van pastor Kees, met velen samen gekomen rond Brood en Beker om pastor Kees te gedenken, zijn leven te vieren en te bidden voor zijn zielerust, samen met de familie van Kees uit Netersel, zijn medebroeders de Kruisheren, pastor Theo Lamers en de parochianen uit de geloofsgemeenschappen H. Agatha en H. Jozef.

De Eucharistieviering werd opgeluisterd door het Molukse koor Somolai, het koor Creation en organist Hans Groen. Het Avé Maria werd gezongen door Astrid Linders onder begeleiding van organist Hans Groen. De lezingen en de voorbeden werden beurtelings gedaan door de lectoren van de H. Agatha en de H. Jozef.

Dit allemaal in een mooie en stemmig versierde Jozefkerk, gedaan door de samenwerkende bloemengroepen van de H. Agatha en de H. Jozef. Na de viering was er koffie en thee met iets erbij, zoals gebruikelijk in onze kerk na een Eucharistieviering.

Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan deze 40ste-dagviering voor onze pastor van harte bedanken! Wij hebben dit met zijn allen graag gedaan voor onze pastor Kees!!

### MFA De Valuwe: Jozefkerk

Zoals u hebt kunnen lezen in de media, is de gemeenteraad van Cuijk akkoord gegaan met de aankoop van de H. Jozefkerk, de pastorie en de omliggende gronden in Cuijk-Noord voor de realisatie van onder andere een MultiFunctionele Accommodatie (MFA). Ook het Bisdome Den Bosch is akkoord gegaan met de verkoop van de Jozefkerk aan de gemeente Cuijk door het parochiebestuur. Op verzoek van de gemeente is er nu in de wijk De Valuwe een Beheersstichting tbv de MFA De Valuwe opgericht, met medewerking van de wijkraad De Valuwe. Daarbij zijn alle betrokken partijen benaderd om iemand te willen afvaardigen in de stichting.

De Beheersstichting heeft contact met de gemeente en is ook de partij die straks de gesprekken zal gaan voeren met de potentiële gebruikers van de MFA De Valuwe. De Beheersstichting De Valuwe zal de betrokken partijen benaderen en vragen om iemand af te vaardigen in een op te richten klankbordgroep De Valuwe over de bouw en inrichting van de MFA De Valuwe.

Uitgangspunt voor ons, als Jozef, blijft, zoals eerder vermeld, dat de belangrijkste functies van vieren en ontmoeten die de Jozefkerk heeft, behouden moeten kunnen blijven: zoals b.v. ruimte om op iedere zondag te kunnen blijven samenkomen, een kleine eigen ruimte en een kaarsenkapel.

### Alvast: Bedankt allemaal!!!

Op termijn zal het gebouw van de Jozefkerk omgebouwd worden tot de MFA De Valuwe en daarbinnen zal de Jozefkerk en zijn geloofsgemeenschap gebruik blijven maken van een ruimte in de MFA De Valuwe voor onze vieringen.

Feit is wel dat het kerkgebouw van de H. Jozef er dan niet meer zal zijn. Daarmee komt, wat het gebouw betreft, een einde aan een stuk van de Jozef-historie in Cuijk!

Onwillekeurig gaan onze "Jozef"-gedachten dan uit naar alle mensen die het gebouw van de Jozefkerk en zijn geloofsgemeenschap een warm hart hebben toegedragen en dat nog doen!! We denken hierbij natuurlijk aan alle vrijwilligers uit het verleden van de Jozefkerk en aan onze huidige vrijwilligers!!

Uit de grond van ons Jozefhart willen wij hen allemaal van harte bedanken voor hun vele werk en vrije tijd voor onze Jozefkerk!

Velen zijn reeds eerder gestopt, enkelen doen dat binnenkort, en hopelijk kunnen we, met hulp van onze huidige vrijwilligers, nog lange tijd Jozefgeloofsgemeenschap zijn en blijven in een daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de te realiseren MFA De Valuwe. Namens de Jozefkerk: Bedankt allemaal!!!

Namens de Jozefkerk en de Contactgroep Rondom de Jozeftoren

*Frans v.d. Bogaard*

### Openstelling kerken tijdens de Kerstperiode

#### **H. Agatha, St. Agatha**

Vrijdag 25 december	geopend van 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 26 december	geopend van 13.00 - 17.00 uur
Zondag 27 december	geopend van 13.00 - 17.00 uur

#### **H. Lambertus, Beers**

Zaterdag 26 december	geopend van 13.00 - 16.00 uur
Zondag 27 december	geopend van 13.00 - 16.00 uur

#### **H. Jozef, Cuijk**

Vrijdag 25 december	geopend van 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 26 december	geopend van 11.00 - 17.00 uur

#### **St. Martinus, Cuijk**

Vrijdag 25 dec. 2015	
t/m zondag 3 jan. 2016	geopend van 13.00 - 16.00 uur

#### **H. Martinus, Katwijk**

Alleen geopend tijdens de vieringen

#### **H. Lambertus, Linden**

Zaterdag 26 december	geopend van 14.00 - 16.00 uur
----------------------	-------------------------------

#### **H. Antonius van Padua, Vianen**

Tot 1 uur na de vieringen



## Liturgische kalender

Datum	5 en 6 dec. 2de Zondag vd Advent Adventsaktie	12 en 13 dec. 3de Zondag vd Advent Adventsaktie	19 en 20 dec. 4de Zondag vd Advent Adventsaktie	Zondag 27 dec. Feest H. Familie	2 en 3 jan. Driekoningenviering
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor Viering met bruidsparen 2015	Zo 11.00 Dames- Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 De Maasklanken	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 De Maasklanken
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 Together			Za 19.00 Gemengd
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 Gezinsviering met kinderop- vang m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 M.O.V.-viering Advent m.m.v. Kasih	Zo 11.00 Samenzang m.m.v. Hans Groen	Zo 11.00 Samenzang m.m.v. Hans Groen	Zo 11.00 Diedrie
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochie
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 Juvia			Zo 11.00 Woord- en gebedsdienst m.m.v. Allegro Vivace - Einde- jaarviering	Zaterdag Juvia

an. ngen	9 en 10 jan. Feest Doop vd Heer	16 en 17 jan. 2de Zondag door het jaar	23-24 jan. 3de Zondag door het jaar	30-31 jan. 4de Zondag door het jaar	6-7 feb. 5de Zondag Carnaval
o en or	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Zaterdag 19.00 Creation Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Samenzag	Za 19.00 Carnavalsmis m.m.v. "De Tröters" Zo 11.00 Herenkoor
klanken	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 De Maasklanken Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 De Maasklanken
o gd koor	Za 19.00 Together		Zo 11.00 Gemengd koor		Za 19.00 Dienst van woord en gebed Carnaval m.m.v. Together
	Zo 11.00 Jeugdkoor Viering met do- pelingen 2015 "Brulmis"	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Diedrie	Zo 11.00 Samenzang
koor		Zo 9.30 Parochiekoor		Zo. 9.30 Woord- en ge- bedsdienst Paro- chiekoor	Zo 10.30 Carnavalsmis m.m.v. parochie- koor
en dienst ang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Zanggroep Creation	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang
g 18.00	Za 18.00 Woord- en ge- bedsdienst Vivace	Zo 11.00 Vivace		Zo 11.00 Allegro Vivace	Za 17.00 Carnavalsviering m.m.v. Juvia

## Kerstmis 2015

### Hoogfeest van de Geboorte van de Heer Kerstavond - Donderdag 24 december

- 17.00 uur: Lambertuskerk, Beers, Woord- en gebedsdienst met gezinnen
- 19.00 uur: Jozefkerk, Cuijk, Woord- en gebedsdienst met gezinnen, m.m.v. Jeugdkoor H. Jozef
- 19.00 uur: Antoniuskerk, Vianen, Eucharistieviering m.m.v. Vivace
- 20.30 uur: Lambertuskerk, Beers, Eucharistieviering m.m.v. Together
- 20.30 uur: Martinuskerk, Katwijk, Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
- 21.00 uur: Agathakapel, St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
- 21.00 uur: Lambertuskerk, Linden, Woord- en gebedsdienst met gelegenheidskoor en samenzang
- 22.00 uur: Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
- 23.30 uur: Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep Creation

### Eerste Kerstdag - Vrijdag 25 december

- 09.30 uur: Lambertuskerk, Beers, Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
- 09.30 uur: Agathakapel, St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang
- 10.00 uur: Antoniuskerk, Vianen, Woord- en Gebedsdienst voor de gezinnen - Herdertjesviering
- 11.00 uur: Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Ensemble Gaudete in Domino
- 11.00 uur: Jozefkerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij
- 15.30 uur: Martinuskerk, Cuijk, Peuter- en kleuterdienst voor de allerkleinsten, kindjewiegen

### Tweede Kerstdag - H. Stefanus, eerste martelaar - zaterdag 26 december

- 09.30 uur: Agathakapel, St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang
- 11.00 uur: Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Gospelkoor New Spirit
- 11.00 uur: Jozefkerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. harmonie Irene uit Beers

## Oud- en Nieuw 2015-2016

### Oudjaar - H. Sylvester - 31 december

- 11.15 uur: Agathakapel, St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang
- 19.00 uur: Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering met samenzang
- 19.00 uur: Lambertus, Linden, Woord- en Gebedsdienst met samenzang

### Nieuwjaar - Hoogfeest H. Maria, moeder van God Dag van de vrede

- 09.30 uur: Agathakapel, St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang
- 11.00 uur: Martinuskerk, Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

### Dagdagelijkse vieringen

- Woensdagavond 19 uur, Jozefkerk Cuijk, Eucharistieviering (wintertijd ingang via parochiecentrum)
- Maandag tot en met Vrijdag 11.15 uur, Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
- Zaterdag 8.15 uur, Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

### Bijzondere vieringen

- Vrijdag 4 december, 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste vrijdag van de maand
- Dinsdag 8 december 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Maria Onbevleete Ontvangenis - Opening Heilig Jaar
- Dinsdag 8 december 19.00 uur, Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische gebedsdienst Advent (zie elders)
- Dinsdag 15 december 19.00 uur, Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische gebedsdienst Advent
- Zaterdag 19 december 16.30 uur, Martinuskerk Cuijk, musical 'De kleine honingbij'
- Maandag 21 december 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Rorateviering (zie elders)
- Dinsdag 22 december, 10.30 uur, Martinuskerk Cuijk, Ziekenviering, Dameskoor, WOZ Martinus
- Dinsdag 22 december, 14.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Ziekenviering, Dameskoor, Bezoekgroep Jozef
- Dinsdag 22 december 19.00 uur, Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische gebedsdienst Advent
- Zondag 27 december, 19.30 uur, Martinuskerk Cuijk, "Old meets New" lasershow
- Maandag 25 januari, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest Bekering van de H. Paulus
- Dinsdag 2 februari, 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
- Vrijdag 5 februari, 09.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste vrijdag van de maand, gedachtenis H. Agatha



## Kerstviering voor ouderen en zieken:

### Bezoekgroep Cuijk-Noord

Op 22 dec. a.s. om 14.00 uur houdt de bezoekgroep haar jaarlijkse kerstviering voor de ouderen en de zieken. De kerststalbouwers zijn al weer druk in de weer met de voorbereiding om de St. Jozefkerk in kerstfeer te brengen. Een kruisheer uit St. Agatha gaat voor in deze viering. Ons eigen dameskoor komt de kerstdienst met hun gezang opluisteren.

Na de dienst gaan we met zijn allen een lekker kopje koffie drinken met een sneetje kerstbrood erbij. Denkt u daar zou ik ook graag bij willen zijn, u bent altijd van harte welkom.

*De bezoekgroep van de St. Jozefkerk*

### MOV-viering op 13 december: Bethlehem

We hebben voor het project gekozen vanuit de adventsactie: Werken aan wederzijds begrip - bezoek aan heilige plaatsen leidt tot wederzijds begrip.

In Palestina zijn vele heilige plaatsen, zowel voor christenen als voor moslims. Om de band te versterken tussen de bewoners van het bezette Palestijnse gebied rond Bethlehem, biedt dit project de mogelijkheid om te leren over elkaars heilige plaatsen. Naast bijeenkomsten waarbij moslims en christenen zich uitspreken over hun inzichten, levenswijze en tradities, is een belangrijk onderdeel 'de veldtocht', waarbij belangrijke plaatsen samen bezocht worden.

Met de Adventsactie waarbij moeder en kind centraal staan, belichten we graag een programma specifiek voor vrouwen (moeders, studentes, leraressen).

### Respect voor verschillen

Het lesprogramma, 'Leven in het Heilige Land; respect voor verschillen' omvat tevens bezoeken aan de verschillende heilige plaatsen. Jaarlijks zijn er 450 deelnemers, zowel mannen als vrouwen, moslims en christenen, en dat al 13 jaar lang.

Het doel van deze organisatie is het versterken van de innerlijke kracht, die mensen verbindt en ondersteunt in hun wens op het bezette grondgebied te blijven wonen, en een goed bestaan op te bouwen met en voor hun kinderen, ondanks alle heftige uitdagingen. De verschillen tussen de strijdende partijen worden op een niet-gewelddadige manier besproken, met als doel meer wederzijds begrip en een groeiende kans op een vredige situatie.

### Moederschap en opvoeding

Het project vindt plaats op de Westbank in de dichtbevolkte gebieden rond Bethlehem en Ramallah (Palestijns territorium). 'Bezoek aan heilige plaatsen' geeft 90 studenten de kans om met 10 begeleiders informatie uit te wisselen. Het specifieke project waaraan u middels Adventsactie kunt bijdragen, is gericht op vrouwen.

Een belangrijk thema in dit programma is de opvoeding.

Daarom is er voor gekozen de vrouwen de vrijheid te geven om zich openlijk uit te laten over hun gedachten en gevoelens rond het moederschap en de opvoeding. Vrouwen in deze gebieden hebben niet vaak 'de handen vrij', zonder kinderen om zich heen en taken die vervuld moeten worden. Zich even vrij voelen van taken en zich kunnen richten op de diepere betekenis van haar rol als vrouw, moeder, leerkracht, kan in korte tijd de innerlijke kracht indrukwekkend versterken. Deze ademruimte wil het project de deelnemende vrouwen bieden. Veelal nemen vrouwen deel met een sterke behoefte om oude rolpatronen ter discussie te stellen. Het project wil discriminatie tegengaan, isolatie voorkomen en emancipatie bevorderen. Adventsactie wil 32.000 euro bijdragen. Het Thema is: Moeder en Kind. De MOV viering is op zondag 13 december in samenwerking met het Koor Kasih.

met vriendelijke groet,

*Jeanne Sauter*

### Kerstkraam voor het goede doel, op 13 december, in de H. Jozefkerk

Ook dit jaar ga ik in het parochiezaaltje van de H. Jozefkerk, weer allerlei zelfgemaakte producten verkopen! Zoals zuivere bloemenhoning, biologische jam, appelmoes, stooferen en walnoten. Ook zijn er weer mooie kerststukjes te koop en heerlijk zelfgemaakt gebak. Alle opbrengsten gaan, namens de Pater Pio Stichting, weer naar de allerarmsten in binnen- en buitenland. Ik zie jullie weer heel graag aan mijn kraam verschijnen!

Groeten, *Annette Leers*

### Kerstmis 2015

Voorheen kregen we in september een brief van Pastor Kees, met een thema wat voor kerst uitgebeeld zou worden. Helaas is Pastor Kees eind augustus overleden. Wij als kerstgroep hebben besloten dit jaar de kerk eenvoudig te versieren. Op 25 en 26 december na de H. Mis van 11.00 uur is de kerk nog geopend tot 17.00 uur. Wij wensen u allen fijne feestdagen.

*De Kerststalbouwgroep*

## Rondom de Lambertustoren Beers

### Loslaten

Het klinkt zo onherroepelijk,  
Neen, niet gemoedelijk.  
Mijn hobby en mijn streven,  
Daar wilde ik graag voor leven.  
Het waren vele zorgen,  
Maar iedere keer kwam de dag van morgen.  
De problemen losten op,  
De zon steeg naar de top.  
Het leven lachte me toe,  
Veel momenten, ik werd niet moe.

Maakte deel uit van mijn leven,  
Kijk je terug, het duurde maar even.  
Dagen en nachten was je ermee bezig,  
Het klinkt wel een beetje geestig.  
Je liet er van alles voor staan,  
De tijd die ging ermee aan de haal.  
Mijn wensen waren nog groot,  
Maar de tijd was als de wind en floot.  
Het wordt grauw en grijs om mij heen,  
Mijn gedachten blijven alleen.  
Wat nog rest in dit gedicht,  
Dat weggaat het mooie licht.  
Dat overgaat naar het eeuwig leven,  
Waar wij allen vol overgave voor leven.  
v.H.

#### Een gedicht over het leven van een mens.

Een vreemd begin bij het nieuws van de Geloofsgemeenschap Beers. Er is weinig nieuws in onze Geloofsgemeenschap. Twee dopen zijn als extra gebeuren op te schrijven, nl. op 13 september is Joep Bjorkman gedoopt. Zoon van Vinny Bjorkman en Saskia de Kleinen. Op zondag 1 november werd Lucas Arts gedoopt, zoon van Harald Arts en Marjolein Arts-Lamberts. Wij wensen hen dat zij mogen opgroeien in de liefde van Jezus Christus, voorgeleefd door hun ouders en de gehele geloofsgemeenschap.

#### Zorgen om morgen en daarna.

Het dopen is een mooi en innig familiefeest, dat jammer genoeg nu nog maar zo weinig voorkomt. Dit mooie gebeuren aan het begin van het leven van het kind, waarin wij hen in hun geestelijk én aards leven alle goeds toewensen, wordt weggeschoven en in stilte gaat het leven verder. Het innerlijke en geestelijke leven wordt vergeten en niet gevoed. Zo gaat het ook met de eerste communie, (nu nog 8 kinderen in ons dorp) en met het Vormsel. Een huwelijksvoltrekking hebben we de laatste jaren niet meer gehad en 'n dankviering bij 'n Gouden Bruiloft is uit de tijd.

Bij het einde van het leven ziet men de verarming van het menselijk leven. We praten niet meer over het eeuwige leven. Velen zeggen, "dood is dood" en een dank je wel bij de crematie. Veel van onze gebruiken laten wij los en er komt niets voor in de plaats. Een leegte blijft over op het geestelijk vlak, waar vooral de jeugd de gevolgen van zal ondervinden. Straks als zij de wijde wereld in gaan, ten prooi kunnen vallen aan vele andersdenkenden. Staan zij dan sterk genoeg tegen over al dat geweld? Men ziet en hoort toch ook de ellende uit het Midden Oosten en wat erop ons afkomt aan gebroken stukjes mens. Is het misschien de Christelijke grondslag van vele Europeanen die de opvang en tolerantie waarmaken? Laten we hopen dat het rustig blijft en wij elkaar veel liefde blijven geven.

Onlangs kregen wij de opdracht bij het schrijversclubje om een verhaal of gedicht te schrijven over 'Loslaten'. Na wat gestoei met woorden en thema's kwam ik plotseling uit bij datgene wat ons nu zo vasthoudt, of beter gezegd loslaat. Het geloof heeft een grote rol in mijn leven gespeeld; ik,

nu 75 jaar en dus al menig jaartje verbonden met de kerk, krijg nu te maken met het afbouwen van vele gewoontes en emoties. Het kerkbezoek neemt af, de financiële bijdragen worden minder, de belangstelling voor het geloof wordt anders of verdwijnt en het aanbod op dit vlak van vrije tijd veel groter, zoals sport, T.V. , uitgaansleven en studie.

De wens van dit verhaal, of mijn wens is dat wij gaan inzien dat het Christelijk geloof vele goede en mooie kanten heeft en niet mag verdwijnen uit de samenleving. Dat Liefde, Vertrouwen, Respect en Hoop blijvend met hoofdletters zullen worden geschreven. Werk hier aan mee en neem de kans om dit waar te maken voor een gelukkige samenleving voor nu en in de toekomst, voor jou en voor onze kinderen.

Dat het Kerstfeest ons weer nieuwe moed mag geven, Hoop en Gezondheid voor het Nieuwe Jaar.  
Zalig kerstfeest en Gelukkig NieuwJaar.

*Werkgroep 'Rondom de toren' H. Lambertus Beers.*  
Harry van Haren.

## Rondom de Antoniusstoren

Graag doen we verslag van een aantal bijzondere vieringen die in onze geloofsgemeenschap zijn gevierd.

#### Start nieuw werkjaar

Op zaterdag 5 september 2015 ging ons nieuwe parochiewerkjaar van start. Deze stap werd gemarkeerd met een woord- en gebedsdienst, met als thema "Zet de deur van je hart open!" Voor deze bijeenkomst waren alle vrijwilligers en parochianen van harte uitgenodigd. De muzikale opluistering werd verzorgd door Zanggroep Juvia. Na afloop van de dienst was er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie en kon er nog even worden nagepraat. Al met al een succesvolle bijeenkomst.

#### Ziekenzondag

Een dag die elk jaar weer terugkeert en niet onopgemerkt voorbij mag gaan is Ziekenzondag. Op deze dag wordt onze zieke medemens centraal geplaatst in de viering. Dit jaar werd in de Antoniuskerk deze speciale viering gehouden op zaterdag 12 september 2015 met als bijzonder thema 'Aandacht voor zieken is gezond'. Pastoor Lamers was de voorganger in deze eucharistieviering en de viering werd mede verzorgd door werkgroep 'Kontakt' Vianen. Gemengde Zangvereniging Vivace verzorgde de zang op de haar bekende solide wijze. De dienst werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Zo kon er onder het genot van een warm of koud drankje nog even worden geëvalueerd.

#### Slotgedachte in deze viering: 'Aandacht voor zieken is gezond'

Zieken worden nog vaak verstopt in zieken- en verpleegtehuizen. We weten niet zo goed raad met hen. Misschien doen ze ons wel denken aan de broosheid van ons eigen leven.

En dat ontlopen we maar al te graag.

En toch is aandacht voor zieken gezond. Want zij hebben ons iets te vertellen over de echte waarden in ons leven. Zij hebben een verhaal van aandacht voor het kleine, het onzienlijke. Zij weten uit ervaring hoe belangrijk het is, dat mensen elkaar op handen dragen. Niet carrière of bankrekening staan voorop, maar de wetenschap, dat je gezien wordt, dat je niet in de steek gelaten wordt. Zij geven aan, dat leven alles te maken heeft met een innerlijke kracht en met een hartelijke aandacht voor elkaar.

Omgaan met zieken doet ons de ogen openen voor het Rijk van God; een Rijk waarin ieder gericht is op het geluk van de ander. Zo mogen wij een vijver zijn in de dorre vlakte van iemands leven, een bruisende rivier in de steppe. (Wim Holterman osfs)

#### Vieren in gemeenschapshuis 't Akkertje'

Op zaterdag 26 september 2015 vierde de KBO-afdeling Vianen haar 50 jarig bestaan. De dag werd geopend met een mooie eucharistieviering uit dankbaarheid, voorgedaan door Pastoor Theo Lamers. Niet in de kerk maar in het gemeenschapshuis van Vianen 't Akkertje'. Het thema van de viering was "Met elkaar en voor elkaar". Het was een intieme viering, die door vrijwel alle leden van de KBO werd bijgewoond.



De viering kreeg extra glans en sfeer door de liederen die ten gehore werden gebracht door het koor Allegro Vivace. Soms moeten we vol dankbaarheid zijn om te leven in een goede tijd. 't Leven brengt veel vreugde maar ook veel onzekerheid. Een dag om even bij stil te staan denkend aan ons bestaan als Mens, heb ik voor de ander aan mijn plichten voldaan. Dank past ons voor deze tijd, die ons door 't aardse leven leidt. Wij vragen dat de toekomst veel geluk en voorspoed zal geven. 't Leven brengt je heel veel goed, als je er zelf maar iets mee doet, dan geef je inhoud en betekenis aan een mensenleven.

#### Wereldmissiedagviering

Ook aan de Missio Wereld missie maand wordt door ons nog veel aandacht geschonken. De liturgiegroep had een dienst

voorbereid die helemaal in het teken stond van het thema van dit jaar: 'Geef hoop aan de Christenen in Pakistan'. De gevraagde donaties bestemd voor Pakistan die achter in de bruine collectebus konden worden gedeponeerd werden geschonken. Ook de vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee en de zelfgebakken cake was bestemd voor Pakistan. De contactgroep Rondom de Toren verzorgde de koffie en de gemengde zangvereniging Vivace luisterde de dienst op met prachtige zang. Typisch weer zo'n bijeenkomst waar iedereen een goed gevoel aan overhield en tevreden op terugkijkt.

#### Allerzielen

Allerzielen vierden we op maandag 2 november. De werkgroep 'Avondwake' was verantwoordelijk voor deze dienst. Zij hadden gekozen voor prachtige teksten en gedichten, maar vooral ook voor belangrijke rituelen. Zo werd bij het begin van de viering de Paaskaars aangestoken. Er stonden 8 kaarsen op standaard in de kerk als symbool voor de acht bewoners die afgelopen jaar zijn overleden. Het kruisje van alle overledenen van het afgelopen jaar die tot dan toe achter in de kerk hingen hadden nu een plaatsje gekregen in een prachtig versierde kronkeltak. Heel sereen. Telkens als een van de acht kaarsen werd ontstoken werd een kort memoriaal van de betreffende overledene uitgesproken en zong Allegro Vivace de strofe:

*'Rust in vrede bij de Heer.*

*De eeuwige rust omgeve u.*

*Het eeuwige licht omschijne u.*

*Rust in vrede bij de Heer'.*

Daarna werden de gedachtenisprentjes uitgedeeld met daarop vermeld, alle overledenen uit onze gehele parochie. Voor belangstellenden was er daarna de mogelijkheid om het daartoe extra verlichte kerkhof te bezoeken. Men kon daar een speciale kaars neerzetten, die door de parochie werd aangeboden. Voor de nabestaande van de overledenen van dit jaar was er gelegenheid tot een ontmoeting in het parochiecentrum van Vianen onder het genot van koffie en thee. Een waardige herdenking van onze dierbare overledenen.

#### Rondom de Toren H. Agatha



#### Kerstconcert 2015 samen verder ..... met elkaar

Dit motto heeft Kees Michielse ons meegegeven voor onderweg. Rondom de Toren H. Agatha en MFA de Agaat willen dit uitdragen zij nodigen u uit op de koffie, kerststol en glühwijn.



## Pierre-Paul Walraet

Pierre-Paul Walraet, één van de vaste assistenten van de kruissheren, alsook dirigent en organist in onze kerken, is in augustus verhuisd naar Rome. Hij heeft een lang artikel gestuurd voor het parochieblad. Het volledige artikel vindt u op de website. Waar mogelijk komen we er in de volgende aflevering op terug!

## Rondom de Martinustoren Katwijk

Ondanks het warme weer dwarrelen de blaadjes als sneeuw in de zon. Prachtig gezicht, maar heel wat te ruimen. En dat was te zien met Allerheiligen en Allerzielen. Zondag Allerheiligen kwamen vele wandelaars en fietsers naar de grot en de tuin, nog even genieten. Maandag Allerzielen. Het kerkhof was een zeer sfeervolle mooie plaats om stil te staan bij onze dierbaren. Vele families kwamen om de graven schoon te maken en bloemen te plaatsen. De tuingroep had flink geruimd en geharkt, extra verlichting aangebracht. De avondwagegroep had een sfeervolle viering gemaakt en de families haalden de gedachteniskruisjes op en zetten de lichtjes op de graven.

*Als alles duister is ontsteek dan 'n lichtend vuur dat nooit meer dooft.*



En zo gaan we richting december. De donkere dagen voor kerst, is een algemeen gezegde. Als we de kranten lezen ervaar je dit zelf. Maar ook een gezegde: na regen komt zonneschijn. Laten we hier van uitgaan en positief blijven. De geschiedenis leert ons dit ook. Kerstmis is een mooi kerkelijk feest met veel romantiek omgeven. Dat hebben wij ook aan ons weer te danken. Koud en donker buiten en dan lekker warm bij de kachel, kaarsjes aan, wijntje erbij, heerlijk genieten in familiesfeer. Maar altijd denk je aan diegenen die hier niet van kunnen genieten. Word je niet door de media, krant, t.v. en/of radio hierop gewezen dan wel via andere kanalen. Het is goed om hierbij stil te staan, maar genieten mag ook op z'n tijd. De voorbereidingen voor de decembermaand zijn al volop bezig. Eerst komt de Advent als bezinning op Kerstmis. De zangers zijn al druk aan het repeteren, de liturgiegroep, bloemengroep en alle anderen zijn bezig om samen met en voor (hopelijk) velen een goede Advent- en sfeervolle Kerstviering te kunnen verzorgen.

Kom meevieren, luisteren, kijken en genieten. Op 6 en 20 december 9.30 uur zijn de Adventvieringen en op Kerstavond 24 december 20.30 uur is de Kerstviering. Laten we het jaar positief afsluiten en volgend jaar weer samen verder gaan. Probeer te genieten met elkaar, van elkaar en alle mooie dingen. Dank aan allen die dit mogelijk maken.

**Kerstgedicht. Nog een keer wil ik geboren worden.**  
Nog een keer wil ik geboren worden,  
echter niet in Bethlehem;  
maar in het hart van mensen wil ik komen.  
Hard zijn ze zoals de heuvels rond Bethlehem,  
als bergen van deugden hen bewaken.  
Solide is ook hun hart,  
als het niet bekoord wordt door  
kwaad.

Nog een keer wil ik geboren worden  
echter niet in een voederbak;  
maar in het hart van mensen wil ik komen.

Zacht zijn ze en knisperend als stro  
als ze open staan voor het kleine.  
Goed zijn ze ook van harte,  
als de liefde er in woont.

Nog een keer wil ik geboren worden  
echter niet te midden van schapen;  
maar in het hart van mensen wil ik komen.

Onschuldig zijn ze als lammetjes  
veilig onder de hoede der herders.  
Rein is ook hun hart,  
als ze anderen hun schuld vergeven.

Nog een maal wil ik geboren worden,  
echter niet in een koude nacht;  
maar in het hart van mensen wil ik komen.

Vol goede moed zijn ze en hoopvol,  
ze helpen hun burens in nood.  
Warm is ook hun hart,  
als het vol is van het geloof.

*James Thazhathuthayil Pakistan.*

## Rondom de Lambertustoren Linden

Helaas geen copy ontvangen.



## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081  
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822  
Dhr. Wim Hofmans 313998

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612  
Dhr. Ton Lukassen 314633

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272  
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030  
Dhr. Gerard Smits 316066

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243  
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871  
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137  
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228  
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227  
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555  
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:  
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333  
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233  
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555  
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612  
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

## Parochiestatistiek

### Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Tijn Oudenhoven	4 oktober	St. Martinus Cuijk
Jayden Ter Veen	11 oktober	H. Jozef Cuijk
Noëlla Ter Veen	11 oktober	H. Jozef Cuijk
Naomi Malinowska	18 oktober	St. Martinus Cuijk
Lucas Arts	1 november	H. Lambertus Beers
Tygo van den Bogaard	8 november	St. Martinus Cuijk
Aiden Croes	8 november	St. Martinus Cuijk
Ashwin Croes	8 november	St. Martinus Cuijk
Nino Heijsterman	22 november	H. Agatha
Lenn Caspers	22 november	St. Martinus Cuijk

10 oktober	Fien Robben-Janssen	
	93 jaar	H. Martinus Katwijk
16 oktober	Jan Thijssen	
	74 jaar	St. Martinus Cuijk
22 oktober	Fien Prinsenbergh-Schmale	
	66 jaar	St. Martinus Cuijk
12 november	Paula Kempen-van der Leeden	
	69 jaar	H. Antonius van Padua Vianen
14 november	Jo Janssen	
	75 jaar	St. Martinus Cuijk
28 november	Guus Klerkx	
	88 jaar	St. Martinus Cuijk
30 november	Nelly van der Veen-Verhoeven	
	87 jaar	St. Martinus Cuijk

### Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

19 september	Jan van Heumen	
	85 jaar	St. Martinus Cuijk
22 september	Johan Staalstra	
	76 jaar	H. Agatha St. Agatha
1 oktober	Lies Cöp-van den Berg	
	81 jaar	St. Martinus Cuijk
6 oktober	Hen de Haas	
	83 jaar	St. Martinus Cuijk
8 oktober	Piet Hurkens	
	83 jaar	H. Agatha St. Agatha
10 oktober	Joke Teunissen-Hermens	
	88 jaar	St. Martinus Cuijk



## Interview met de makers van de Martinus-app

Zoals in het blad al eerder is vermeld is een groepje enthousiaste eindexamenleerlingen van het Merletcollege bezig een app te maken die bezoekers van de Martinuskerk in Cuijk kunnen gebruiken om, in verschillende talen nog wel, meer informatie te krijgen over wat er allemaal te zien is in de kerk. Het gaat om Sjoerd Crooijmans, Gijs Leemans en Elwin Roebroek en via e-mail heeft de redactie hen geïnterviewd. De jongeren hebben duidelijk de tijd genomen om onze vragen te beantwoorden, waarvoor onze hartelijke dank!

*Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een app te maken voor de Martinuskerk?*

Wij zijn niet zelf op het idee gekomen om voor ons profielwerkstuk een app te maken voor de Martinuskerk in Cuijk. Meneer Vullings is daarvoor naar ons toe gekomen. Hij vroeg of dat wij als profielwerkstuk en voor onze meesterproef (soort van profielwerkstuk voor technasium) dit project op ons wilden nemen.



*En zagen jullie het meteen zitten?*

Ons leek het meteen erg leuk om dit project te doen. Wij interesseren ons alle drie erg voor informatica, en wij kregen op deze manier de

kans om ons profielwerkstuk voor dat vak te doen, welke kans niet groot is.

*Weet je of er ergens anders ook een dergelijke app gebruikt wordt in een kerk?*

Bij het Rijksmuseum wordt ook een app gebruikt als rondleiding, maar hier in de buurt nergens. Dat is dan ook wat dit project uniek maakt hier in de buurt. Er is geen enkel ander museum of kerk die zo'n systeem heeft om bezoekers van een rondleiding te voorzien.

*Hebben jullie buiten dit project nog wel iets te maken met de kerk in het algemeen? Zien jullie dit als een toevallige opdracht of raakt het geloof je toch nog wel?*

Wij zijn alle drie atheïstisch. Deze opdracht is voor ons behoorlijk toevallig, we komen normaal gesproken alle drie niet in de kerk. Maar toch is het wel prachtig om in de kerk te zijn. Tijdens het filmen voor de kinderrondleiding voor in de app, zijn we er toch achter gekomen hoe mooi de kerk hier in Cuijk eigenlijk is.

*Doen jullie dit project voor je profielwerkstuk of is er een ander 'vak' bij betrokken?*

Wij doen dit project niet alleen voor ons profielwerkstuk. Wij hebben alle drie het technasium, wat inhoudt

dat je het vak O&O hebt, Onderzoeken en Ontwerpen. Bij dit vak moet je in de onderbouw en in de 5e iedere periode een opdracht uitvoeren. Dit kan van alles zijn, van het ontwerpen van een milieuvriendelijke woning tot het zo efficiënt mogelijk algen kweken. In je examenjaar krijgt je geen projecten meer, maar moet je je meesterproef doen. Dat is een groot werkstuk met een opdrachtgever, voor ons dus in dit geval de kerk. Eigenlijk is ons grote project, de app en alles eromheen, onze meesterproef.

Binnen die meesterproef hebben wij alle drie een eigen persoonlijke verdieping, dat voor ieder voor ons zijn profielwerkstuk is. Sjoerd en Gijs doen hun profielwerkstuk allebei voor informatica, respectievelijk over de snelheid en gebruikersvriendelijkheid van apps. Elwin doet zijn profielwerkstuk voor economie, over het maken van de begrotingen voor de zaken die aangeschaft moeten worden, maar ook gaat hij uitzoeken hoeveel het de kerk gekost zou hebben, als zij dit project door professionals hadden laten doen.

*Worden jullie door een docent van een bepaald vak begeleid? Hoe is dat georganiseerd?*

Voor onze meesterproef hebben wij een leraar die ons daarbij begeleidt, voor het informatica gedeelte hebben we een leraar, en ook voor het economische gedeelte hebben we een leraar die ons begeleidt. Verder spreken we vaak met meneer Vullings over de voortgang van de app.

*Hoe hebben jullie in 's hemelsnaam al de benodigde techniek uitgezocht? Zijn jullie hierbij geholpen?*

Wij hebben al één keer eerder een app gemaakt voor een cateringbedrijf in Cuijk, Pura Catering. Dat project was ook een project voor O&O. Tijdens dat project hebben we al veel kennis over het maken van apps vergaard.

Maar voor de app die we nu aan het maken zijn, is veel meer en lastigere techniek nodig. Gelukkig hebben wij het internet, waarop wij alles op kunnen zoeken wat er maar is. Via allerlei verschillende websites zoeken wij de stukken code die wij nodig hebben voor de app. Wij zijn hier echter ook bij geholpen. Wij hebben contact gehad met een hoogleraar op de Fontys in Eindhoven. Wij zijn dan ook een tijdje geleden naar hem toe gegaan. Daar hebben wij de hele dag overlegd over allerlei verschillende manieren waarop we de problemen die we hadden op konden lossen. Als we weer problemen hebben, waar wij zelf op geen enkele manier uit kunnen komen, kunnen we hem altijd contacteren.

*Zien jullie in deze richting ook nog iets van werk in de toekomst?*

Sjoerd en Elwin zien in deze sector zeker hun werk voor de toekomst. Zij willen allebei informatica gaan studeren, om in de toekomst in deze branche werkzaam te zijn.



*Wat zijn jullie verwachtingen van het gebruik van de app?*

Wij weten niet echt wat onze verwachtingen moeten zijn bij het gebruik van onze app. Natuurlijk zullen er groepen kinderen van basisscholen of middelbare scholen in de kerk komen, die dan onze app kunnen gebruiken voor de kinderrondleiding, maar verder weten wij het niet. Dat maakt ons ook niet zo veel uit. Als er ook maar één iemand is die er blij van wordt dat hij in de kerk een rondleiding kan volgen. Wij leren immers zelf ook enorm van dit project. En dat is voor ons ook een van de belangrijkste dingen aan dit project, behalve dat we een mooie app neerzetten waarmee mensen makkelijk een rondleiding door de kerk kunnen volgen in vier verschillende talen, willen wij er ook veel van leren. Kennis blijft namelijk voor altijd bij je.

*Wat is nu de laatste stand van zaken?*

Wij hebben de afgelopen twee weken niet zo veel aan de app gewerkt, vanwege het feit dat wij proefwerkweek hadden. Gelukkig zijn wij niet de enige die aan het werk zijn aan het project. De schrijversgroep heeft alle teksten voor de (korte) Nederlandse rondleiding geleverd, en wij hebben die meteen doorgestuurd naar

de vakdocenten bij ons op school die die teksten gaan vertalen. De Engelse teksten zijn inmiddels al gemaakt, de rest is nog bezig. De planning is om de teksten, in alle verschillende talen, rond de kerstvakantie af te hebben, met de bedoeling dat we ze in die vakantie kunnen inspreken in de kerk.



*Dan willen we jullie van harte bedanken voor dit interview en de tijd die jullie hiervoor genomen hebben! We hopen dat veel mensen met veel plezier gebruik gaan maken van jullie app en wensen jullie nog veel succes met jullie werkzaamheden voor de app en met de examens die jaar!*

*En dan nogmaals de namen: Sjoerd Crooijmans, Gijs Leemans & Elwin Roebroek!*

## De parochie uit

### Bedevaart naar Beauraing, België

*Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België*



N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen.

De bedevaart van 28 t/m 31 mei 2016 heeft de opstapplaatsen

Schaijk, Helmond, en Eersel.

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, tentoonstelling van Toon Kerkhof, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de bloedreliëk van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig

pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het medisch team te betalen. Reissom vanaf € 275,- p.p.

De dagbedevaart op zondag 29 mei 2016 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet. Reissom € 30,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing!

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw Van Beusekom, Rembrandt van Rijnstraat 34 A, 5831 BC Boxmeer, 0485-571328, of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, website <http://nbcpromaria.weebly.com/> of <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/> Opgave tot zes weken voor de bedevaart.



### Zet jij de stap mee naar de WJD?

Van 18 jul tot 2 augustus 2016 organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis 'Stap naar de a/Ander' en reizen we af naar de Wereldjongerendagen in Polen. Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Wil je ook wel eens zien dat je niet de enige jongere in de kerk bent? Heb je zin in een geweldig avontuur met veel leuke ontmoetingen? Dan mag je de Wereldjongerendagen niet missen... Wij nodigen jou uit om met ons mee te gaan!

#### Wereldjongerendagen

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de Wereldjongerendagen staat garant voor veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. Enkele jongeren die mee zijn geweest, verwoorden het als volgt:

- 'Tijdens de WJD leerde ik dat je als jongeren niet alleen staat in je geloof.'
- 'De WJD is voor mij één groot avontuur.'
- 'Een reis met vele mooie (onbeschrijfbaar) ervaringen en ontmoetingen.'
- 'Niet zomaar een ervaring, maar een levenservaring.'
- 'Door de ervaring van de WJD te hebben meegemaakt mag je delen in het WJD-gevoel'
- 'Niet in woorden te omschrijven, je moet het gewoon meemaken...'

#### Days in the diocese

Voorafgaand aan de werkelijke Wereldjongerendagen in Krakau zijn we van 19 t/m 25 juli te gast in het bisdom Bielsko-Zywiec. In dit mooie bisdom verblijven we in gastgezinnen, waardoor we de Poolse cultuur van binnenuit mogen leren kennen. We zullen die dagen onder andere naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau (wat in dit bisdom ligt) gaan, de cultuur verkennen, een prachtige bergwandeling maken en een dag de handen uit de mouwen steken om het thema barmhartigheid in de praktijk te brengen.

#### Info

Er valt nog veel meer te weten over de Wereldjongerendagen en onze reis. Wil je meer weten neem dan gerust contact op met pastoor Theo of voor meer informatie kan gekeken worden op [www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd](http://www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd)

### Jonge vluchtelingen in Mariënkroon

Een paar weken geleden hebben we met een groep jongeren een paar dagen meegedraaid bij de opvang van jonge vluchtelingen in de abdij Mariënkroon, een ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging, waar mensen van allerlei achtergronden en leeftijden samenleven. Deze beweging heeft een paar weken de eerste opvang verzorgd voor deze vluchtelingen.

Twee van deze dagen heb ik bijgewoond. De jonge vluchtelingen hebben een grote indruk om me gemaakt. Vooral de eerste dag toen we de meegebrachte kleding gingen verdelen. Ik had gedacht dat de mensen daar niet veel anders zouden zijn dan wij. Hier heb ik me in de meeste gevallen toch wel in vergist. Zo gingen bijvoorbeeld de jongens, kleding van de meisjes vragen zodat ze het minder koud hadden. Ik vond het lastig om dan streng tegen een jongen van mijn leeftijd die in een kort T-shirt buiten loopt, te zeggen: "nee, sorry, je mag niks hebben. Je moet tot morgen wachten." Er was namelijk helemaal geen zekerheid dat al die jongeren die dag erna er nog zouden blijven. Dit laat maar zien dat we het echt goed hebben! En dit ervaar je zeker als je gaat helpen bij mensen die het minder goed hebben. De confrontatie dat wij maar geluk hebben dat we nu in een veilig land zitten met genoeg eten, drinken en kleding komt dan pas echt binnen. Het idee dat je mensen kunt helpen door kleine dingetjes voor ze te doen geeft een goed gevoel.

*Merel Smeets*

### Vormsel

Deze maand begint weer de inschrijving voor het vormsel. We nodigen tieners van groep 8 of ouder van harte uit om deel te nemen aan het vormselproject. Een aantal voorbereidingsavonden en een geweldig "Are You Ready"-weekend samen met jongeren uit onze parochie maken de voorbereiding en de viering tot een feest! Heb je interesse of wil je je inschrijven? Het inschrijfformulier vind je op de website van de parochie: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl) -->geloof en leven -->vormselwerkgroep of bij de actualiteiten. Als je een indruk wilt krijgen wat we allemaal doen, kijk maar op de facebookpagina van de parochie! Wij gaan er weer een fantastisch vormselseizoen van maken.

*De vormselwerkgroep H. Martinus, pastoor Theo*

## Kinderpagina

### Terugblik dierendag

Op **dierendag** was in de H. Martinuskerk van Katwijk weer een peuter-kleuterviering. Het was een mooie opkomst van ongeveer 25 kindjes met hun (groot)ouders. Samen hebben we geluisterd naar het verhaal over de oorsprong van dierendag van de heilige Sint Franciscus. Ook hebben we feest gevierd voor beer en andere dierenknuffels die de kinderen

meegenomen hadden. Na afloop was er nog ranja met iets lekker en voor de ouders was er koffie en thee. Ook kon iedereen zich laten schminken in zijn lievelingsdier. We hebben veel mooie tijgers en vlinders voorbij zien komen!

Komen jullie de volgende keer ook



naar de peuter-kleuterviering **Kindje Wiegen** op eerste Kerstdag om 15.30 uur in de Martinuskerk van Cuijk-centrum? Dan gaan we op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen het kindje wiegen. En we luisteren naar het kerstverhaal en gaan samen kerstliedjes zingen. Na afloop is er voor alle kindjes wat drinken met iets lekkers.

## Kindje wiegen

Met kerstmis vieren wij de geboorte van kindje Jezus. Op Eerste Kerstdag is de peuter-kleuterviering "**Kindje wiegen**", een kerstviering voor de allerkleinsten samen met hun familie. Dan gaan we op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen allemaal het kindje wiegen. En we luisteren naar het kerstverhaal en gaan samen kerstliedjes zingen bij de piano. Na afloop is er voor alle kindjes en de (groot)ouders wat te drinken met iets lekkers. Dus kom op **Eerste Kerstdag om 15.30 uur** naar de **Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum** voor de viering "Kindje wiegen"!!!

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates meld je dan aan op de **Facebookpagina H.Martinus** of schrijf je in voor de peuter-kleuter e-maillijst via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)

## Martinusfeest 2015

Een kort interviewtje met Guus. Guus heeft als oud-communicant meegedaan aan twee bijeenkomsten op zaterdagmiddag. En hij mocht in het toneelstuk de rol van Jezus spelen.

*Wat heb je tijdens de 1e zaterdagmiddag gedaan?*

We hebben naar een verhaal geluisterd. Daarna mochten we een poppetje maken. Van karton hadden we een kruis gemaakt, met een paar knipjes werd het een poppetje. En dat poppetje hebben we toen aangekleed. Ook hebben we de rollen verdeeld voor het toneelstuk. Ik mocht Jezus zijn.



*En de 2e zaterdagmiddag?*

Op de dag van het Martinusfeest kwamen we weer bij elkaar. We kregen de kleding en gingen het toneelstuk oefenen in de kerk. Dat moest snel gebeuren, want iets later kwamen er veel meer kinderen.

*Wat kwamen die kinderen doen?*

Die kwamen om het Martinusfeest te vieren. Er werd een verhaal verteld en daarna mochten we een lampion maken. Echt een hele mooie. Allemaal dezelfde, maar wel net iets anders.

*En toen naar huis?*

Nee, we mochten eten in de kerk. Een broodje knakworst, krentenbollen, peperkoek en een toetje.

*En toen naar huis?*

Nee, toen gingen we omkleden voor het toneelstuk. We mocht

ten samen met Martinus en het gilde de kerk binnenkomen.

*Vond je het spannend om op te treden?*

Ja, wel een beetje. Maar het was erg leuk en we kregen een groot applaus.

*Wat moest jij als Jezus eigenlijk doen in het toneelstuk?*

Ik kwam in de droom van Martinus tevoorschijn en moest zeggen dat de arme man eigenlijk Jezus was.

*En na de viering naar het grote vuur?*

Nee, er was geen groot vuur. Na best een lange tocht door het centrum met de lampionnen, kwamen we terug bij de kerk en daar stonden een aantal vuurkorven. Martinus stak het vuur aan. En daar mochten we marshmallows roosteren. En we kregen warme chocomel. En we waren net op tijd klaar, want even later ging het heeel hard regenen. Het was heel leuk.

## Kinderen voeren Kerstmusical op

Op zaterdag 19 december om 16.30 uur wordt in de St. Martinuskerk Cuijk een bijzonder Kerstspreekje opgevoerd: kinderen uit de parochie spelen de musical 'De kleine honingbij', waar ze sinds enkele weken voor repeteren. Bij de uitvoering worden ze ondersteund door kinderen uit Boxmeer.

De kinderen zijn erg enthousiast, niet alleen over de musical maar over alles wat er op het toneel gebeurt: het spel, de fantasie, het samen-doen en het kleurige licht ('als het maar niet in je ogen schijnt!'). Favoriet is de toneel-oefening, waarin ze al improviserend een verhaal moeten pantomimen. Er gebeurt dan altijd wel iets spannends, iets verrassends of iets leuks: er komt een paraplu uit een doosje, net als het begint te regenen; je moet vluchten voor een boze kabouter, omdat je tegen zijn paddenstoel bent gebotst; je loopt door de stad en komt wel duizend bekenden tegen; je valt uit een vliegtuig en landt op een wolkje... de kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen.



En wat vinden de kinderen het moeilijkst? Dat is misschien wel, dat je al die tekst uit je hoofd moet leren. Of... eigenlijk hebben de kinderen met weinig of geen tekst nog

moeilijker: zij moeten zich al die tijd dat ze 'niks te zeggen hebben' blijven concentreren. Dat duurt soms heel lang! Want alle kinderen zijn de hele tijd op het podium - dat is natuurlijk dan ook wel bijzonder. Dus hebben ook de kinderen zonder tekst een hele belangrijke rol: ze helpen mee om het sprookje van de kleine honingbij tot leven te wekken.

U bent van harte uitgenodigd voor onze voorstelling op zaterdag 19 december, 16.30 uur in de Martinuskerk. Toegang is gratis, we vragen om een vrijwillige bijdrage in de onkosten!





Carnavalsmis  
St. Agatha



Ouderavond  
Eerste communie



Toneelstukje tijdens  
viering Martinusfeest



KBO-afdeling Vianen  
50 jarig bestaan



Rock Solid



Inzegening voetveer  
"Zeldenrust"



Taizéviering



Bij het Martinusvuur



Rock Solid spel